

# SPAANSEN

## Hoofdmachinist MNO schrijft boek

27-05-2009

Een vrouw op een schip is in deze tijd nog steeds een bijzonderheid. En als zij dan niet op de brug, maar in de machinekamer werkt, roept dat nog meer verwondering op. Voor Fleur van der Laan is dit vrij normaal. Zelf zegt ze daarover: “Ik heb gewoon een vak geleerd en oefen dat uit”. Toch ontkent zij niet dat een vrouw het leven aan boord 'anders' maakt. Het varen met mannen leverde haar zoveel inspiratie dat zij er een boek over heeft geschreven.

Varen en schrijven zijn bij Fleur vanaf het begin verweven geweest. Toen zij stage liep op een koopvaardijship stuurde Fleur haar belevenissen per fax op naar de krant van de zeevaartschool. De directeur vond dit zo leuk dat hij aanbood de verhalen te bundelen en te laten drukken. Dit resulteerde in een boekje met tien korte anekdotes: [de Leerling](#).

Daarna ging Fleur de zee op als vierde werktuigkundige (machinist), krom op tot derde en voer de wereld rond. Zij kwam voor het eerst in aanraking met Russen. Op één schip waren zij in zulke grote getale vertegenwoordigd dat alleen de kapitein en Fleur Nederlanders waren. De Russen leerden Fleur hun taal. Een van hen vond ze erg aantrekkelijk, [Boris](#) heette hij. Op hem werd ze verliefd, maar hij zag haar niet staan. Van verdriet heeft ze toen een verhaal over hem geschreven en later heeft ze ook haar hond naar hem vernoemd.

Met het boekje 'de Leerling' liep Fleur op een dag een uitgeverij binnen. Ze zagen wel wat in het werk van Fleur en in 2005 werd haar novelle over Boris gepubliceerd: 'Rus'. Fleur werkte op veel verschillende schepen, in de zware lading, de bagger, de off-shore. Op een passagiersschip, bij de kustvaart en de koopvaardij. Inmiddels was zij toen tweede machinist. Op een van haar reizen op een containerschip kwam ze een heel vreemde stuurman tegen. Zo op het eerste gezicht leek hij doodnormaal, maar hoe meer zij met hem omging, hoe raadselachtiger hij werd. Zijn naam was Sergej. Over hem gaat 'Zwarte Zee', de roman die in mei uitkomt bij uitgeverij Nijgh & van Ditmar.

'Zwarte Zee' zal in de meeste boekwinkels te koop zijn maar ook via [bol.com](#) te bestellen.

Inmiddels is Fleur hoofdmachinist en werkt op de MNO Zeezand van Spaansen. De mannen van de MNO mogen wel uitkijken dat ze niet in een volgend boek van Fleur terechtkomen!